

en trachtte ze van zich te weren. Ze bemerkte nu, dat ze op den oever lag, met haar hoofd op den schoot van haar zuster, die met zachte hand een paar dorre bladeren verwijderde, welke van de boomen op haar gelaat waren gevallen.

«Word wakker, Alice», zei haar zuster. «Wel, wel, wat heb je lang geslapen!»

«O, ik heb zoo raar gedroomd!» zei Alice, en nu vertelde ze haar zuster, zoo goed als ze zich alles kon herinneren, de vreemde avonturen, waarvan ge gelezen hebt. En toen ze haar verhaal uit had, kustte haar zuster haar, en zei: «Dat was werkelijk een *zeer* zonderlinge droom. Maar de thee wacht je, ga nu gauw naar binnen, het wordt al laat». Toen stond Alice op en liep snel heen, onder het loopen er nog over nadenkend, wat een wonderlijke droom dit toch was geweest.